



KUIFJE

WEEKBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR

ACHTSTE JAARGANG

16-4-53

PRIJS : 6 Frs - IN NEDERLAND 40 Cts

15



De Jeugd van CHARLIE CHAPLIN



EEN WARE GESCHIEDENIS
IN WOORD EN BEELD OVER 5 BLADZIJDEN DOOR
FRANS CRAENHALS



In het jaar 1899, in een
rijke wijk van Londen...

Popjes!
Mooie popjes!
Mooie popjes!



KOOP EEN MOOI POPJE
VOOR DRIE PENNIES!...
MOOIE POPJES!...



Vandaag koopt er
niemand...
Hoe jammer!



Ik heb geen rooie
duit meer. Morgen
vent ik kranten, de
opbrengst is mager,
doch zekerder dan de
verkoop van popjes.



Waarom
achtervolgt die
grote, dikke
man
me overal?
Ik heb schrik.
Wat wenst hij?



Reeds meer
dan twee uren
zit hij me
op de hielen!
Ik zou er best
aan doen iets
te kopen...



De jongen gaat voorbij een bakkers-
winkel en snuift de geur van het
warme, vers gebakken brood op...

Heerlijk!



Neen, neen, ik mag er
niet naar kijken, want
dan krijg ik nog meer
honger...



Hela,
wacht even,
bengel, ik moet
je spreken...



Wat doe je hier? Waar-
om ben je alleen? Voor-
uit, spreek op!



Mijnheer, ik heb niets
misdaan, ik verdien m'n
kost met popjes te ver-
kopen. Ik vent kranten,
en doe boodschappen
voor de buren...

Dat vraag ik
je niet. Waar
zijn je ouders?
Hoe heet je?



Ik heet Charlie...
Charlie Chaplin.
M'n vader is
dood en m'n
moeder ligt ziek
in het hospitaal...



Precies wat ik dacht. Kom mee,
ik breng je naar het Wezenhuis
van Hanwell, daar horen vagebon-
den zoals jij thuis. Vooruit!

Laat me los! Ik
wil niet mee!...

Twee jaar blijft Charlie in het wezenhuis en droomt van een vrij en onafhankelijk bestaan. Eindelijk wordt het hem te machtig, en op een avond...

Ik vlucht, dat staat vast!

M'n beste Tom, aan jou durf ik het zeggen... deze avond vlucht ik! Alles is gereed...

Ssst... pas op, de surveillant komt...

Vaarwel, Tom. Ik ga je zuster omhelzen voor jou, ween nu niet!

Nu, des te beter... Het waren misschien ratten... Ik heb slaap...

Doch het gerucht heeft de hardvochtige bewaker gewekt...

Wat is dat?
Wat hoor ik?

Niets... Ik zou gezworen hebben dat er iemand op de trap was...

Nu, des te beter... Het waren misschien ratten... Ik heb slaap...

Oef! Dat was op het nippertje. Goddank, het lukte!

Charlie is nu weer vrij, maar aan de kost komen is heel moeilijk... Hij gaat mee met een orgelman en danst om de voorbijgangers te vermaken...

Wanneer hij een duit kan sparen, gaat hij naar Baxter-Hall om de toneelvoorstellingen bij te wonen. Iemand merkt hem op...

Zie ik goed?

Ben jij niet de zoon van Spencer Chaplin?... Luister, ik kan je gebruiken... Ik heb een toneel waar alleen bengels van jouw soort optreden. Wil je bij mij komen werken?

CHARLIE AANVAARDT HET VOORSTEL GRETIG. HIJ VERDIENT GEEN SCHATTEN, DOCH HEEFT EEN ONDERKOMEN EN BROOD. HIJ VOELT ZICH TROUWENS IN Z'N ELEMENT, WANT HET TONEELSPLEN ZIT HEM IN HET BLOED; ZIJN OUDERS WAREN IMMERS MUSIC-HALLARTISTEN... MET ZEVEN ANDERE KINDEREN VAN ZIJN LEEFTIJD VORMT CHARLIE DE GROEP BEKEND ALS DE « EIGHT LANCASHIRE LADS »



Charlie is nu eens clown, dan acrobaat of danser en munt uit in het gebarenkunstspel...



Lang kan de kleine, moedige groep het niet uithouden; de ontvangsten zijn te gering. Weer staat Charlie Chaplin alleen in de Londense straten...

Ik zal wel iets vinden!



Wat loopt die man eigenaardig! Waarschijnlijk krom van rheumatisme...



Een jong paar stapt voorbij...

Hohoho! Hahaha!



Hahaha, heb je die oude gezien, zeg? Die is onbetaalbaar! Hij loopt als een kikker!

Als een gans, bedoel je!



Het is waar. Mensen lachen om het leed van anderen. Ik moet bekennen dat ik ook zou kunnen lachen om die grijsaard...

Dit banaal incident is een mijlpaal in het leven van Chaplin...



Jaren verlopen. Charlie Chaplin speelt een nummer dat veel succes heeft: Verkleed als oude man, doet hij net of hij van het balkon stort...

Hij wijkt uit naar Amerika en beproeft daar zijn kans op de planken...



Charlie Mack Sennett, een pionier van de cinema, werkt in een studio niet ver van de plaats waar Chaplin optreedt. Hij is woedend...

Neen, Ford Sterling! Zo kan het niet blijven duren. Opslag kan ik je in geen geval geven!



Stop! Stop!...



Onnodig nog te draaien, want Ford Sterling liet ons in de steek. Ha, die bandiet!

Twintig meter film verloren! Wat ga je nu doen?



Daar denk ik aan iemand... Een paar dagen geleden ben ik gaan kijken naar de groep van Fred Karno in het Pontage Theater... De beste speler was volgens mij een zekere Scapin... Neen, Scapin heette hij niet... wacht even... Chaplin!

Zoek hem en breng hem hier!



Zo kwam Charlie naar Mack Sennett en maakte zijn eerste film.

Het is niet slecht, maar ik heb de indruk dat je personage toch...



...niet helemaal geslaagd is. Er ontbreekt iets, maar ik kan niet bepalen wat het juist is... Denk er zelf eens over na!



Enkele dagen verlopen...

Niets, ik vind niets en Sennett heeft nochtans gelijk!



Mijnheer Chaplin, men wacht op je om te draaien. Vlug!

Ik kom!



Wat moet ik doen? Wat moet ik doen?



Heb jij soms geen vermomming voor me? Eender welke, alles is goed! Vlug!



Werp een oogslag in m'n koffer en neem wat je gebruiken kunt.

Dank je. Ik geloof dat ik het Noorden verlies!



De broek is te lang en te breed, de slipjas te eng, de bolhoed oud en vol 'deuken, de schoenen veel te groot en een kleine snor...



Chaplin kijkt in de spiegel...

Niet kwaad. O, het is het sprekend portret van de Londense grijsaard die liep als een gans. Zou ik hetzelfde doen?



Eindelijk! We wachten hier al een half uur! Je bent uitstekend, mijnheer Chaplin!



En inderdaad, het was de eerste maal dat Chaplin optrad onder de gedaante van de arme vagebond met het gouden hart, de vagebond die de mensen over heel de wereld deed lachen en wenen. Charlie Chaplin, zoals wij hem bewonderen, was geboren!

Onze nieuwe Postiljon

BRENGT JE DE ACTUALITEITEN
VAN DE WEEK

Van volgend nummer af,
verschijnt « KUIFJE » weer.
IEDERE DONDERDAG

DONDERDAG is de dag van de jeugd. Iedere week krijgen alle scholieren en studenten aan colleges en atheneae een vrije namiddag. Op verzoek van ontelbare lezers, leraars en ouders, heb ik besloten je ons blad in plaats van 's Woensdags voortaan iedere Donderdag te bezorgen. 's Woensdags kregen vele lezers thuis of in de kostschool, wanneer ze veel lessen hadden te leren en een moeilijk huiswerk te maken, de gelegenheid niet om hun blad te lezen van A tot Z.

Deze kleine verandering heeft ons ook in de mogelijkheid gesteld onze « Postiljon », het nieuwsblad van « KUIFJE », onder een nieuwe en aantrekkelijker vorm voor te stellen en de actualiteiten van dichtbij te volgen, zoals alle grote weekbladen dat doen. Wanneer er nu 's Zondags een grote match doorgaat, dan zal je daarover in « KUIFJE » van dezelfde week nog echo's vinden! Ik zal je ook betere reportages en nieuwsjes van het laatste moment kunnen brengen, en ook een nauwer contact kunnen onderhouden langs de « Brievenbus ». Je zult ook geen weken meer op de resultaten van onze openbare onderzoeken « Jullie krijgen het Woord » moeten wachten. In één woord : met **nummer 16 van 23 April**, brengt « KUIFJE » je weer een hele reeks verbeteringen. Is dat niet fijn?

Tot volgende Don-
derdag, vrienden!

Kuifje



ONZE BRIEVENBUS

X., Zemst-Laar. — Daar het gerucht de ronde doet dat het model in kwestie binnenkort zal veranderen, houden we er niet aan, er nu nog een reportage over te brengen. We wachten daar liever mee tot het nieuw model op de markt gekomen is. Het model dat nu nog geleverd wordt, is reeds (op weinig details na) vijf-zes jaar oud. Met mijn beste groeten.

Thijlbert Klerdorff, Den Haag. — Ik heb je een Frans exemplaar van ons blad laten opsturen. Heb je het goed ontvangen? Met mijn beste groeten.

Norman Mertens, Sint-Pieters-Leeuw. — Ik heb met genoegen vernomen dat « Kuifje » je nu nog meer boeit dan vroeger. Ik laat niets onverlet om ons blad steeds mooier, beter en interessanter te maken. Binnen een paar weken zul je je daar opnieuw rekenschap kunnen van geven! Hartelijk. Gertrude Cauwels, Brugge. — Was je tevreden over het tekeningetje dat Willy

Vandersteen in je poesie gemaakt heeft? Met mijn beste groeten.

Eddy Verbeke, Tiel. — Ik kom misschien wat laat (liever laat dan nooit), om je te feliciteren ter gelegenheid van je eerste communie, maar gelieve niettemin mijn bestes wensen te aanvaarden, evenals mijn hartelijkste groeten aan heel de familie.

Karel Pauwels, Vossenhoek, 90, Grembergen bij Dendermonde zou willen corresponderen en rullen met postzegelverzamelaars. Men schrijfe hem rechtstreeks.

Anthony De Schacht, Assebroek. — Hartelijk welkom in onze Grote Kuifje's Club. Vergeet niet dat de eerste opricht van een clublid is en blijft : zijn blad beter doen kennen door al zijn vrienden en kennissen, en leden werven voor onze grote Kuifjesvereniging! Heb je een prettig Paasverlof gehad? Met mijn beste groeten.

Jacques Janssens, Gent. — Je briefje heeft me zeer veel plezier gedaan. Ik zal er eens op terugkomen! Ik vind het fijn, dat je alhoewel je reeds voor moeder en zusjes moet gaan werken, je toch nog in de Kuifje's Club laat inschrijven. Ik hoop dat je er veel plezier zult aan beleven! Met mijn hartelijkste groeten.

Wilfried Sonck, Aspelare. — Hou maar een grote plaats vrij in je bibliotheek voor al de Kuifjesverzamelingen die nog zullen volgen! Tot genoegen.

S. Hambrouck, Wemmel. — Je mededeling kan ik jammer genoeg niet opnemen. Om een goede boog en pijlen te vinden, moet je eens gaan kijken naar de speelgoedafdeling van de grootwarenhuizen en enkele zaken van sportartikelen. Wanneer kom je eens naar de redactie met je mannen? Vergeet je bezoek niet aan te kondigen!

Ludo Carmen, Haren. — Onder het schooljaar zal dat niet gaan, maar zohaast de grote vakantie aangebroken is, moet je maar eens langs de redactie komen, dan brengen we dat voor elkaar! Hartelijk.

VOLGENDE WEEK : FAWCETT NOG IN LEVEN?

Een volledig tekenverhaal
door ALBERT WEINBERG

Paul Leys, Montmorency, Seine-et-Oise. — Je kunt inderdaad reeds goed tekenen, indien je je goed oefent, zul je en knap tekenaar worden! Ik heb je een lidkaart van onze grote club laten opsturen, zodat je nu al onze geheime boodschappen kunt ontcijferen en er zelf ook versturen naar je correspondenten die lid zijn van onze club. Schrijf me eens hoe je het ginder stelt in Frankrijk!

L. Brion, Lier. — Ik heb er voor gezorgd. Met mijn beste groeten.

Jacques Vandermeer, Blankenberg. — Over dat onderwerp zullen we in een van de volgende nummers van ons blad eens uitwiden. Je mag echter niet te haastig zijn. Heb je reeds vele brieven geschreven op je Kuifjespapier?

Theo Claessens, Willebroek. — Je mag er van overtuigd zijn dat alle echte Kuifjesvrienden mijn verzoek om je eens in hun geboden te denken niet vergeten hebben! Alle Kuifjesvrienden maken één grote familie uit, en wanneer een lid van de familie het niet goed heeft, dan helpen alle andere leden hem zo goed ze kunnen. Hoe gaat het je nu? Reeds aan de beterschap? Wanneer mag ik je eens te Brussel verwachten?

Guido Hendrickx, Antwerpen. — Ik zal met je verzoek rekening houden. Ik hou ook veel van plezierige verhalen. Met mijn beste groeten.

Daan Meyers, Persijnstraat, 19b, Rotterdam, zou willen corresponderen met Kuifjeslezers uit Frankrijk, Indonesië, Zwitserland, die postzegels verzamelen. Men schrijfe hem rechtstreeks.

Hugo Sterck, Groendreef, 45, Lokeren, zou willen corresponderen met een Kuifjeslezer uit Holland die ook postzegels verzamelt. Men schrijfe hem rechtstreeks.

Roland Coppens, Gent. — Hartelijk welkom in onze grote club. Ik heb je enkele adressen laten sturen. Heb je reeds contact genomen met die jongens?

Tinus van Hattum, Velsen, Holland. — Ik vind het erg jammer dat je niet langer « Kuifje » kunt lezen. Ik heb je nog enkele nummers laten sturen. Heb je die goed aangekregen? Met mijn beste groeten.

M.C. Pick, Oegstgeest, Holland. — Op die vraag kan ik je niet antwoorden. Gelieve je te richten tot onze Hollandse vertegenwoordiger. Die zal je wel kunnen helpen. Met mijn beste groeten.



KUIFJE (weekblad). Redactie, Publiciteit : Lombardstraat, 24, Brussel. P.Ch.R. 1909.16
Uitgever-Directeur : Raymond Leblanc. —
Gedrukt in helio door: De Drukkerijen C. Van Cortenbergh, Kelzerstraat, 12, Brussel.
KUIFJE-HOLLAND — Singel, 231, Dordrecht.
Tel. 3653. Giro 199.334. Abonnementprijs :
fl. 4,00 per kwartaal.



De Kerels van Vlaanderen



TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN BOB DE MOOR

De poort van de burcht van Ieperen wordt geopend. Burchard Knap en zijn vrienden treden de grote zaal binnen waar het hof, voorgezeten door graaf Karel, zetelt. In het midden der zaal waar banken geplaatst zijn, zetten zij zich neer. Over hen nemen Rambold Tancmar en zijn gezellen plaats.



Het zal een ongelijke strijd worden, Segher Wulf! De rechters zijn allen vijanden van de Kerels. Een kan er misschien als vriend beschouwd: Willem van Loo, burggraaf van Ieperen.

Hij is een rechtstreeks afstammeling der graven van Vlaanderen, niet waar? Door een ongelukkige oorlog moest hij de kroon van Vlaanderen afstaan aan Karel de Goede.



Het hof verleent het woord aan de aanklager, Rambold Tancmar...

Heren, iedereen weet dat onze heer Graaf mijn vader de betwiste gronden schonk als blijk van vriendschap. Mijn vader belastte mij, tijdens zijn afwezigheid zijn eigendom te beheren. Ik was dus verplicht Burchard's lieden van de grond te verdrijven...



Hij liegt! Die grond te Bethserkerke heb ik geërfd van mijn moeder! Men heeft u bedrogen, heer graaf. Zo u geweten had dat die grond mijn eigendom was zou u hem niet weggeschonken hebben. Want ook de vorst moet ieders recht eerbiedigen!



Bij deze woorden gaat een dreigend gemor op uit de rangen der Isegrims. Bertulf, de proost, neemt vlug het woord...

Heren, sta mij toe als woordvoerder van Burchard Knap op te treden.



Heren, om te kunnen oordelen wie de schuldige is hoeft men niet te onderzoeken aan wie de grond toebehoorde. Het volstaat te weten dat de heer graaf bevolen had alle twisten en veten te onderbreken tot na zijn terugkeer van de oorlog. Wie heeft er nu eerst dit bevel overtreden? Rambold Tancmar!... Hij liet de grond met palen afsluiten. Was Burchard niet in zijn recht toen hij de afsluiting vernielde en hij mannen achterliet om de grond te bewaken?



Bertulf vertelt eveneens op welke gruwelijke wijze Burchard's lieden verminkt werden. Nog lang wordt er over en weer gepraat...

...Het hof verwijderd zich om het vonnis te bespreken.



Vol spanning wachten beide partijen op de beslissing. De prachtige rede van de proost en het feit dat Burchard in zijn recht was laten de Erembalds veronderstellen dat hun vriend zal vrijgesproken worden.



Eindelijk hebben de rechters een beslissing getroffen. De hof-schrijver leest het vonnis...

Het hof verklaart Burchard Knap schuldig! De burcht van Straten zal op kosten van de veroordeelde wederopgebouwd worden. Hij zal uit het land van Vlaanderen gebannen worden gedurende een tijdspanne van tien jaar te beginnen van heden met zonsopgang. Zo hij zich voor deze tijd in het graafschap durft vertonen is men verplicht hem te doden!



Vervloekt! Dit onrecht laat ik mij niet welgevallen! Jullie zullen ondervinden met wie jullie te doen hebben! Bende valsdaars! Kruipers!



In Godsnaam, bedaar! Kom mee!

Laat mij los!

Hemel! Houdt hem!!



Het circus Tokburger staat overeind, want de leeuw Goliath is uit zijn kooi ontsnapt...





Aan boord van de kraak, waarmee onze vrienden naar Amerika varen, is muiteij uitgebroken. Enkele opstandelingen overheersen Nele en meester Lucas...



Tijl, hou je kalm! We zijn verloren en moeten ons overgeven!

Jullie zijn passagiers en doen wat jullie willen



Ik verwittig je echter: ik sta m'n gezag niet af! Ik sneuvel liever achter dit kanon, dan die schurken meester te laten van het schip!



En Nele en meester Lucas? Wat kan mij het schip schelen! We kunnen hentoch niet voor onze ogen laten neerschieten?

Een overgave is nutteloos. Een meester aan boord, zullen ze ons opknopen. We moeten strijden tot het uiterste...



Hohé, daarboven! De tijd is verstreken. Het meisje zal het eerste slachtoffer van jullie koppigheid zijn...



Doch eensklaps...

Loop, Nele! Vlucht! Loop zo hard je kunt!



Meester Lucas schopt de bootsman terzijde en springt met Nele over de barrikade voor iemand erop bedacht is. Hij loopt vlak achter Nele en beschermt haar zo tegen het fatale schot dat volgen zal...



Vloekend schiet de bootsman de edele kunstenaar in de rug... Meester Lucas redde Nele ten koste van zijn eigen leven...



Hierheen, Nele! Ze zitten je op de hielen! Loop!



Ongewapend werpt Tijl zich over de balustrade, ploft op het dek en snijdt een der muiters, die Nele bijna inhaalt, de pas af...



Bestaat er werkelijk ee



Voor enkele maanden sprak men in heel de wereld over een geheimzinnig wezen dat op de ijzige hoogvlakten van Centraal Azië zou leven en door de mensen van die streek de «Afschuwelijke Sneeuwman» wordt genoemd.

Tot op heden kon niemand de identiteit van dit wezen ontraadselen. Het is inderdaad mogelijk, dat er op de Himalaja, die ten slotte nog heel weinig gekend is, apen of primitieve mensen zouden leven, waarvan de beschaafde wereld niets afweet. Het is echter ook mogelijk, dat de «Afschuwelijke Sneeuwman» slechts bestaat in de verbeelding van de mensen uit de streken om de machtige bergketen...

DE geschiedenis begon in 1899 toen een Italiaans alpinist de Kanchanjunga beklimde en op een hoogte van 5.500 meter sporen vond van blote, brede voeten. Het spoor liep langs de bergflank naar de ijzige hoogten waar de lucht dun en verdere opzoekingen onmogelijk waren. In 1923 zagen de leden van een expeditie naar de top van de Everest, op grote hoogte schijnbaar menselijke gestalten bewegen, en ze vonden, op de plaats waar ze deze gestalten opgemerkt hadden, sporen!

De Engelse ontdekkingsreiziger Shipton vond in 1936 eveneens reusachtige voetsporen die hij, wat de breedte betrof, met die van een olifant vergeleek. Zijn dragers verzekerden hem dat dit het spoor van de «Afschuwelijke Sneeuwman» was. In 1951 ontdekte Shipton nogmaals dezelfde sporen, hij fotografeerde ze en de publicatie van deze foto's deed stromen inkt vloeien en de meningen over de sporen waren zó verdeeld, als deze over het al dan niet bestaan van het monster van Loch-Ness.

DE LEGENDE VAN BHANJAKRIS.

MISS MAC DONALD zou nog vóór Shipton kennis gemaakt hebben met de Sneeuwman! In gezelschap van haar dragers stapte ze over de bergrug toen er plotseling vlak bij, een akelig gebrul weerklonk. De dragers lieten alles vallen en maakten zich uit de voeten. Toen alles rustig was, keerden ze terug en vertelden dat dit de kreet was van

DE GESCHIEDENIS VAN DE VITAMINEN

DE GENEN die Latijn leren, begrijpen best wat «vitamine» eigenlijk betekent: zijn stam, is «vita» (leven).

De vitamine is dus een stof, een scheikundig produkt, noodzakelijk voor het leven van organen, van weefsels en van de gehele mens. Bij bepaling wordt een vitamine in de natuur, d.i. in de normale voeding gevonden; immers, de oudst gekende vitamine dagtekent van 1928 — indien de mensheid tot dan had moeten wachten, ware ze reeds lang uitgestorven...

Wanneer de vitaminen als werkzaam, afgezonderd scheikundig bestanddeel van de voeding eerst sinds een paar tientallen jaren gekend zijn, dan werden nochtans

reeds eeuwen geleden de ziekten beschreven, die het rechtstreeks gevolg zijn van het ontberen van een of andere vitamine.

DE VITAMINE «C».

Van zodra men schepen kon bouwen die in staat waren de hoge zee te trotseren, en er aldus grote vaarten werden ondernomen, ondervonden de bemanningen aan den lijve het bestaan der vitamine «C». De gevreesde ziekte van de lange zeereizen was indertijd de scheurbuik. Na een tiental weken werden de zeelieden bleek, hun tandvlees begon te bloeden, ook in de darmen en onder de huid waren er bloeduitstortingen. Het was werkelijk of er in hun bin-

nenste iets aan het scheuren ging: scheurbuik. Ten slotte waren de manschappen nog zo flauw als een garnaal en als er niet gauw een einde kwam aan de reis, volgden de overlijdens zich op in het scheepsjournaal. Nu men weet dat de scheurbuik ontstaat door gebrek aan verse groenten en vooral aan vers fruit, die de enige bron zijn van vitamine «C», komt er geen scheurbuik meer voor op zee. Het is de rol van de vitamine «C», of van het ascorbinezuur, de wanden der haarvaten, dit zijn de fijnste vertakkingen der slagaders, ondoordringbaar te maken voor het bloed. Een sinaasappel bevat namelijk twee maal zoveel ascorbinezuur als we dagelijks nodig

hebben, hij is, vooral in de winter, grote bron van vitamine «C».

We zullen dus niet wachten tot we ziek worden en dan een flesje dure vitaminen kopen, maar er een gewoonte van maken, dagelijks verse groenten en vers fruit op tafel te brengen.

DE VITAMINE «B».

Het is merkwaardig om vaststellen, dat in de Aziatische landen er nog zo een grote armoede bestaat, dat de rijst het enig en uitsluitend voedsel is van een hoog procent der inwoners. Zolang deze mensen rijst eten gaat alles goed, het is maar wanneer ze een kleine verfijning wensen in de alledaagse kost en zich lange tijd met niets

n "Sneeuwman" ?

de monsterachtige Bhanjakris of afschuwelijke Sneeuwman.

De legende van Bhanjakris (al noemt men hem in sommige streken Yeti of Meloh Kangmi), kan men horen langsheen de grenzen van Indië, Tibet en China. Bhanjakris zou eens zo groot zijn als een normaal mens, z'n zwarte huid is met lange haren bedekt, en met zijn gespierde armen zou hij een boom kunnen uitrukken en een zware rotsblok verplaatsen.

DE PELGRIM VERTELT...

EEN pelgrim vertelde aan de Franse schrijver Jean Marquès Rivière het volgende :

«Ik maakte deel van een kleine, gewapende expeditie. We waren aan de Noordelijke grens van Nepal en trotseerden reeds sedert acht dagen al de gevaren van de jungle. Plotseling zagen we vóór ons een lange rij voetsporen. Iedereen riep : «De Sneeuwmannen!» Heel omzichtig stapten we voort en eensklaps ontdekten we een tiental, en misschien zelfs meer, Sneeuwmannen die drie à vier meter groot waren. Ze stonden in een cirkel, roffelden tamtams en wiegden rhythmisch met het lijf. Ze droegen geen klederen, hun lichaam was met lange haren bedekt en op hun lelijke gezichten stond een grote droefheid te lezen.»

Deze pelgrim had wellicht een te vruchtbare verbeelding, maar er zijn details in zijn verhaal die overeenkomen met de verslagen van Europese reizigers.

ZAG HUGH KNIGHT HEM OOK ?

IN 1931 keerde Knight terug uit Tibet en besloot zijn kamp op te slagen in een vallei van de Himalaja. Terwijl zijn dragers alles in orde maakten, besloot hij de omgeving te verkennen en... stond plotseling tegenover een soort van aap met lange, sterke armen, kromme benen en brede voeten. Het lichaam van dit wezen was met rode haren bedekt, het gezicht niet. Helemaal opgericht kon het twee meter lang zijn. In z'n gespierde handen, hield het een zeer primitieve boog en pijl. Het zonderlinge wezen verdween tussen de

rotsen... Knight vertelde zijn avontuur aan z'n dragers, en deze zeiden hem dat hij niemand minder dan de Bhanjakris ontmoet had...

De Sneeuwman van Knight heeft wat we zouden kunnen noemen normale afmetingen, doch blijft even raadselachtig. Sommige geleerden hielden de sporen, gevonden door Shipton, voor die van een beer «Isabelle», anderen voor die van een aap «Langur». Doch, zowel de beer als de aap, zijn ongevaarlijk en beiden gekend door de Tibetanen... Waarom zouden ze er dan schrik voor hebben? Bhanjakris wordt gevreesd en niet als een legendarisch, doch als een bestaand, een levend wezen.

TOCH EEN AAP ?

VOLGENS prins Peter van Griekenland zou het toch een aap zijn. Tibetaanse herders zouden eens een exemplaar gevangen hebben door sterk bier te gieten in de plas waar het 's nachts gewoonlijk kwam drinken. De Bhanjakris dronk gulzig van het bier, raakte dronken en kon door de herders aan een paal gebonden worden. Toen het dier ontwaakte, brak het echter zijn boeien en vluchtte naar de verlaten hoogten...

Bestaat de Sneeuwman nu werkelijk, of leeft hij slechts in de verbeelding van primitieve mensen, en hebben handige reizigers daaruit munt geslagen? Om op deze vraag een afdoend antwoord te geven, zou er een expeditie moeten uitgerust worden die als éniĳ doel «het meebrengen van de Sneeuwman» zou hebben. Zoveel belangstelling, schijnt er echter niet voor te zijn, en het staat buiten kijf dat een tocht naar de ijzige hoogten van de Himalaja een enorme som geld kost. Intussen blijft het bij gissingen.

Het is waar, dat er eens reusachtige apen geleefd hebben, maar of de resten van deze reusachtige dieren zich zouden teruggetrokken hebben op de Himalaja valt te betwijfelen. Niets is echter onmogelijk, en vermits men nog iedere dag wonderen van de natuur ontdekt en ontsluit, is het niet uitgesloten dat we vroeg of laat de waarheid over de Bhanjakris vernemen.

dan gepelde rijst voeden, dat ze ziek worden. De Beri-Beri van de Hindoes (de ziekte waarbij de benen zwellen tot ze op olifantsporen gaan gelijken, waarbij pijnen en verlammingen optreden, en die dikwijls dodelijk is, omdat het hart begeeft door uitputting), was voor de dokters van Indische Compagnie geen onbekende. De oorzaak ervan kende men niet. In 1886 werd dokter Eyckman naar Indië gezonden om er de oorzaak van de Beri-Beri te bestuderen. Hij kwam tot de bevinding dat de eenzijdige voeding met gepelde rijst verantwoordelijk diende gesteld voor deze ziekte, of m.a.w., dat erin de rijst-pelletjes een stof aanwezig was, die bij uitsluitende rijstvoe-

ding, de Beri-Beri kon voorkomen.

Deze stof was de vitamine «B». Later heeft men ontdekt dat deze vitamine aanwezig is in de graan-pelletjes.

Een te grote inname van meelstoffen, ofwel een te kleine inname van vitamine «B» kan een toestand van te kort voor ons zenuwstelsel doen ontstaan.

De les, die we daaruit kunnen trekken is, dat bruin brood voor de gezondheid zeker niet slecht is, maar ook, dat een evenwichtige verdeling van vlees, boter en brood of aardappelen, de gulden regel blijft van alle voeding.

Drs Med. H. van de Voorde.

Victoria
presenteert
**DE HELDHAFTIGE
KARAVAN**

De Kantebas gaan
ten aanval over...



Doch moeten spoedig
hals over kop
de aftocht blazen...



Wat gaan we doen,
o Kaboel?

Ze
uithongeren!



We hebben munitie en water,
maar m'n voorraad Victoria-chocolade zal
vlug uit-geput zijn.



(Wordt voortgezet.)



DE TROUWE PADDY

Jackie leidt zijn hond, die deelneemt aan een wedstrijd voor jachthonden. Plotseling vindt hij z'n vader die aan het been gewond is. Paddy vervolgt zijn weg alleen...



Geef stoom, Tom, we zijn te laat!



Jammer dat je hond het terrein verliet, anders zou hij gewonnen hebben!



Mark, hier ben ik! Waar is Paddy?



PADDY IS OP DE SPOORWEG EN DE TREIN KOMT !!!



PADDY!



Paddy blijft onbeweeglijk staan...



PADDY!



GOD!



Dat heb ik nog nooit gezien! Een jachthond die blijft staan tot de trein over hem heen gaat...

Wat jammer, wat jammer! Hij zou de wedstrijd anders gewonnen hebben...

Hij kreeg een felle slag...



Is hij dood, Mark?



Neen, Jackie, om een hond als Paddy te doden is er meer nodig...



Maar we moeten er dadelijk mee naar de veearts!

Ik had goud gegeven opdat de hond van die jongen zou gewonnen hebben...

Ik ook!

De arme jongen!

(Wordt voortgezet.)

DE SCHAT VAN BEERSEL

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN WILLY VANDERSTEEN

Onze vrienden zijn in dienst getreden van de heer van Beersel. Op zekere dag komt er een boede op het kasteel toe...



TEXAS SLIM

AAN DE RAND VAN DE AFGROUND

BUDDY! riep Texas Slim en zijn zware stem overdonderde het gedreun van de paardenhoeven op de weg.

Een ogenblik later kwam het prachtig dier reeds aangehuppeld, en de intelligente bruine ogen van Buddy kon men duidelijk lezen, dat hij blij was z'n meester terug te vinden. Texas sprong in het zadel, klopte Buddy vriendelijk in de hals en fluisterde:

— Aan het werk, Buddy! Je kunt je wreken op de bandieten die je laatst zoveel schrik aanjoegen met hun handmitrailleur.

Buddy sprong vooruit en begon zo vlug te rennen dat het wel leek of z'n hoeven de grond niet raakten.

De paarden met het brandend stro aan hun flanken, waren nu links en rechts in 't veld gelopen en hinkten dat horen en zien vergingen. Plastic Jack en Alek Tamyras hadden hun plan goed voorbereid. Ze waren in een van de wachtende auto's gesprongen om zich uit de voeten te maken, doch de enige weg die ze nemen konden, was het slingerend bergpad. De rollen waren nu omgekeerd: de bandieten reden over het gevaarlijk bergpad en Texas Slim zat hen op de hielen, maar of ze zich ook zo goed uit de slag zouden trekken als de Ridder van de Prairie met zijn paard?

WIE ZAL HET HALEN?

Indien ze het rechte stuk van de weg niet konden bereiken voor Texas Slim in hun onmiddellijke nabijheid was, waren ze verloren. Dat stond vast. Texas Slim wist dit en hij had dit ook aan zijn paard laten voelen, want het stootte met een snelheid als om alle records van de Kentucky-raspaarden te verpulveren, de berg op. Voor de laatste bocht was de zwarte cowboy nog slechts op vijftig meters van de vluchtende auto...

Men hoorde twee knallen... De eerste was een schot uit de Luger van Henslow, de tweede was het onmiddellijke antwoord daarop: de linker achterband van de wagen die sprong.

Alek bleef het stuur meester en kon verhinderen dat de auto in de

afgrond te pletter stortte, maar de bedreiging van Texas Slim's pistool kon hij niet afwenden... Bovendien waren daar ook reeds drie Texas Rangers in een jeep geëscorteerd door een hele groep cowboys, die hun baas nagehold waren...

Zonder dat de bandieten eigenlijk goed wisten wat er hen overkwam, waren ze stevig vastgebonden en werden ze door de Texas Rangers opgeleid. Toen deze lading op de ranch was afgeleverd, zetten de cowboys de ongelukkige paarden

na en slaagden er ook vrij spoedig in de dieren met hun lasso's te vangen.

HET LOOPT NIET VAN 'N LEIEN DAKJE!

In aanwezigheid van Texas Slim begon luitenant Malone de twee booswichten te ondervragen. Men zag hoe het zweet bij beken van Texas' voorhoofd stroomde... Het kostte hem veel moeite die twee schurken, de moordenaars van de brave Stroom, de beulen van Old Bear Terry, Koen, Sam Parkiston en wie weet van hoeveel andere mensen nog, niet dadelijk neer te slaan.

Alek Tamyras en Plastic Jack, al-



Met Texas Slim, de politie van San Antonio en de cowboys van de Old Fellows Ranch, vecht Koen tegen een machtige misdadigersbende, die de petroleuminstallaties saboteert. De ranch werd gered dank zij de hulp van de Texas Rangers. Al de bandieten worden gevangen genomen, behalve Alek en Plastic Jack...

Roman door M. ARTIGUES – Geïllustreerd door REF

hoewel niet moedig, waren toch uit een ander hout gesneden dan Ralph Costello en het zou veel moeite kosten eer zij volledige bekentenissen zouden afleggen!

Over de identiteit van de Grote Baas konden ze ook niets vertellen, ze hadden hem nooit gezien of gehoord. Nu, dat had Costello reeds duidelijk laten verstaan. Alek kende toch de « boodschapper van Blue Paradise », maar daarover wilde hij niets lossen...

— Plastic Jack en ik zullen pas spreken in het bijzijn van een advocaat, zei hij.

— Een advocaat! Dat zal een knappe moeten zijn! Om je aan het gerecht te onttrekken is er echter méér nodig dan een advocaat, want we hebben al de nodige bewijzen in handen om je te veroordelen en... dat zal niet van de poes zijn, daarop geef ik je m'n woord!

Ook de andere leden van de bende kwamen op het bankje, maar het bleek al dadelijk dat ze allemaal hun stiel kenden... Ze waren dat gewoon en de Texas Rangers konden er niets uitkrijgen. Luitenant Malone zag in dat het verloren was en zette hen in een leegge-maakte stal. De cowboys moesten rond het gebouw de wacht optrekken met de machinegeweren in de vuist. Ze triomfeerden, die cowboys van de Old Fellows Ranch, want zij en hun boss hadden die schurken, die zoveel kwaad gesticht hadden, nu eindelijk in hun macht. Slechts één gedachte wierp een schaduw op hun zege: de gedachte aan Old Bear Terry.

Tommy Henslow had men nu in een eenvoudige kist gelegd, door de cowboys vervaardigd en Old Bear Terry lag onbeweeglijk op het bed van Texas Slim. Af en toe boog tante Jeanne, die bij de gewonde waakte, zich over z'n borst om te horen of zijn hart nog klopte...

Koen en Mickey, die een eeuwige vriendschap hadden gesloten, zaten eveneens bij het bed van Old Bear Terry. Wanneer de gewonde weer een ogenblik tot bezinning kwam, keek hij naar de twee jongens en men kon het hem aanzien, dat hij blij was dat ze bij hem bleven en hem « grootvader » noemden.

Het leven op de hoeve hernam z'n gewone gang, zoals dit altijd gaat, zelfs wanneer de dood vlak bij is, doch in vertraagd tempo en gedempt omwille van de goede kameraad, die in de kamer van de boss lag...

De veteranen, die de helden waren geweest van de ongelijke strijd om de hoeve, waren doodop, maar toch hielpen ze nog hun jongere vrienden om in de keuken een stevig maal te bereiden dat ze zouden delen met de Texas Rangers. Eerst kwam er een berg pannekoe-ken op tafel bestreken met ahornboomsuiker, dan een enorm stuk rundgebrad, spek met eieren, enz. In een woord, de stevige kost die de cowboys van het Westen met gretige tanden naar binnen spelen en die hen, na lange ritten en dodelijke vermoeidheid, weer fit maakt.

De schade door de brand veroorzaakt was groot, doch daarom maakte niemand zich zorgen; hij had geen mensenlevens gekost en de woonblokken waren er gelukkig niet door aangetast. Terwijl Texas Slim met een paar helpers de uitgebrande schuren bekeek en de schade raamde, hoorde men een licht geronk in de lucht en zie... daar verscheen een helicopter. Dit ver-wekte een zekere onrust, want iedereen herinnerde zich het « toeristenvliegtuig » dat de verwenste parachutist, de moordenaar van Henslow, uitgeworpen had...

(Wordt voortgezet.)

DE KUIFJE'S BON'S

Bekijk aandachtig de onderstaande lijst!

Bij al deze producten krijg je

DE KUIFJE's BON'S

Vraag aan je mama slechts deze producten te kopen want:

- Zij zal er best bij varen
- En dank zij de BON'S kun jij al de mooie geschenken verkrijgen van onze Geschenkenlijst.

NIEUW! NIEUW! NIEUW!

Drie nieuwe reeksen chromo's « ZIEN EN WETEN » kwamen van de pers:

AUTOMOBIEL, reeks 1

VLIEGTUIGEN (types van de oorlog 1939-1945), reeksen 1 en 2.
Per reeks: 125 punten.

Eveneens verkrijgbaar:

Het KAARTSPEL van de KUIF-JESBONS.

Per spel: 150 punten.

GESCHENKENLIJST

1. Zes reeksen Afdrukplaatjes KUIFJE Per reeks 50
2. Chromo's REINAERT DE VOS, 5 reeksen. Per reeks 60
3. Prentkaarten KUIFJE. Per reeks 70
4. Briefpapier KUIFJE, 5 verschillende onderwerpen . . 80
5. KUIFJE's WIMPEL, aan weerszijden bedrukt . . . 100
6. KUIFJE's CHROMO'S in de verzameling « ZIEN EN weten ». VLIEGTUIGEN, reeks 1 en 2, types van de oorlog 1939-1945, reeksen 1 en 2 Per reeks 125
- LUCHTSCHEPEN, reeksen 1 en 2. Per reeks 125
- SPOORWEGEN, reeks 1. Per reeks 125
- MARINE, reeks 1 Per reeks 125
- AUTOMOBIEL, reeks 1. Per reeks 125
7. Kaartspel van de KUIFJE's Bons 150
8. KUIFJE's Porte-Monnaie . 175
9. KUIFJE's Portefeuille . . 200
10. KUIFJE's Portefeuille, groot formaat 300
11. KUIFJE's Bloc-Notes . . 250 (Bloc ter vervanging) . . 50
12. KUIFJE's Puzzle in hout, Standaard formaat . . . 400
13. KUIFJE's Puzzle, idem, groot formaat 500
14. Blokjesspel KUIFJE . . . 500
15. Speciaal abonnement op het weekblad KUIFJE . . . 500

CHOCOLADE
BISCUITS
SUIKERGOED



MARGARINE « INA »
CHOCOSWEET
TAFELOLIE
PRINSOR
KUIFJES- EN
PALMEXZEEP

PALMAFINA

FRUIT en GROENTEN



CONFITUREN
EN FRUITSIROOP



BESCHUITEN
HEUDEBERT
EN « HEUFRIA »



TAFELBIER



KRUIDEN
AZIJNEN
SAUSEN
FRUITSIROOP



DEEGWAREN



CREME
DE GRUYERE
GOUDA en BLEUETTE



DE SIROOP
PROSMANS



HET WEEKBLAD

KUIFJE

VOLGENDE WEEK : OP LEVEN OF DOOD.

HET SEIN STAAT OP ROOD

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN J. MARTIN

Een misdadigersbende bedreigt Parijs. In de Assemblée Nationale gaat het er stormachtig aan toe en enkele afgevaardigden vragen het ontslag van de regering...

De voorzitter van de Assemblée hamert duchtig...

Kalmte, heren! Laat de minister spreken!



Stilte of ik ben verplicht de zitting op te heffen



Doch de wanorde is spoedig algemeen...

ONTSLAG!... ONTSLAG!...



In de persbureaus trachten alle fotografen en alle reporters de vetste kluiw weg te kaperen...

Dames en heren, ik hoop dat u mij, ondanks het heli tumult, nog kunt horen. De toestand is hier zeer gespannen



De telefooncellen worden door de persliefhebber lijf beïnvloed...

Hallo... Hier Bob Clayton, geef me dringen New York... Hallo...



Het onrustwekkend nieuws wordt naar de vier windstreken gereisd en zaait overal opwinding...



De berichten worden gecommentarieerd en opgeschreefd...



In Parijs worden betogingen op touw gezet...



Manifestanten komen met de politie in botsing...

Werp enkele traangasbommen!



De eerste auto's boordevol vluchtelingen verlaten de stad...

Ha, die bangerikken!



Enkele honderden kilometers vandaan luisteren onze vrienden naar de onrustwekkende berichten...

...de ernst van de toestand verdat strange maatregelen...

De situatie is kritiek...



Een reden te meer om dadelijk ten aanval over te gaan. Zodra die bandieten buiten gevecht zijn, wordt de toestand weer normaal!

Onmogelijk! De regering gaf ons de toelating de Zwarte Toren te omsingelen, in de mening dat de belegerden zich zouden overgeven, zodra ze van onze overmacht overtuigd waren. Dit is, helaas, niet het geval en dus moeten we aanvallen doch welke minister zal er, te midden van deze regeringscrisis, de verantwoordelijkheid op zich nemen?



Van op de top van de Zwarte Toren wordt een schrikwekkend nieuws de wereld in gezonden...



Jan van Austerlitz



EEN kleine soldaat was ingelijfd in het leger van Napoleon.

Over eindeloze wegen had hij gemarsjeerd. Hij had de nijpende koude, de regen, de wind en de zengende zomerzon getrotseerd en iedere maal het nodig was, dapper zijn man gestaan. Hij droomde er niet van eer en roem te oogsten, maar deed eenvoudig zijn plicht.

Die kleine soldaat heette Jan, maar hij was de jongste en de kleinste van heel het regiment en daarom had hij de bijnaam « Janneman » gekregen.

— Janneman, waarom schaf je je geen valse baard aan?

— Janneman, je komt zeker recht uit de wieg?

Zo plaagden de grote, struise kerels hem voortdurend. Jan lachte dan even. Hij kon het niet helpen dat hij blond krulhaar, blauwe ogen en een kindergezicht had en zijn snor bijna onzichtbaar was. Hij had ook een kinderlijke goedmoedige natuur, maar vond het jammer zó klein te zijn. Jan benijdde inwendig zijn stevig gebouwde makkers die hun zware uitrusting met zwier droegen en hun geweren optilden als waren het pluimpjes...

Op een avond sloegen de legers van Napoleon hun tenten op in een breed dal. Toen het helemaal donker was, zag men van de bergen hoge vuren oplaaien; daar waakte de vijand.

Napoleon trof de laatste toebe-reidselen voor de grote slag. Generalen kwamen en gingen. Jan zat op een twintigtal meter van de tent en keek naar hun fiere gestalten. Een keer had hij Napoleon gezien, gekleed met grijze redingote en zwarte steek. Hij zou nu zeker diep over de stafkaarten gebogen staan om zijn laatste bevelen te geven.

Een soldaat kwam buiten en gaf iets aan een ruiter, die stond te wachten. De ruiter groette, sprong te paard en reed in galop het kamp uit.

Janneman luisterde naar het gedreun van de hoefslagen dat langzaam uitstierf. Plotseling weerklonk een schot. Het was nauwelijks hoorbaar geweest, maar de kleine soldaat was met een schok overeind gesprongen. Hij luisterde gespannen: het gedreun was niet meer te horen. In de tenten bewoog niemand... Zou er dan geen enkele makker, geen enkele schildwacht dat schot gehoord hebben? Janneman liep zo snel hij kon de in de richting waarin de ruiter verdwenen was; hij wou zekerheid hebben. Eindelijk bemerkte hij het paard en op de grond de kreunende ruiter...

— Frankrijk! fluisterde Jan in het oor van de gewonde.

Deze opende de ogen en stamelde:

— Bevel... maarschalk Soult... vlug... vlug... de keizer...

Dan zakte zijn hoofd levenloos op de schouder.

Janneman trok het document voorzichtig uit de borstzak van de

ruiter en greep het paard bij de teugel. Hij kende niets van paarden, noch van paardrijden en het duurde enkele ogenblikken voor hij goed en wel in het zadel zat.

Recht voor zich uit reed hij tot een dreigende schildwacht de weg versperde.

— Frankrijk, riep Jan. Waar ligt het leger van maarschalk Soult, kameraad?

— Het leger van maarschalk Soult, bromde de andere, dat ken ik niet...

— Bevel van Napoleon, onderbrak Janneman.

— Ginds, aan je linkerkant. Zie je die drie kampvuren? Daar is het.

Janneman gaf zijn paard te sporen en galoppeerde in de aangewezen richting. Toen hij het kamp naderde, moest hij het wachtwoord nogmaals herhalen. Eindelijk stond hij voor de maarschalk.

— Je brengt een bevel van de keizer? Ik wil je graag geloven, maar ik beveel je hier te blijven tot morgenvroeg.

(Zie vervolg blz. 18.)



VERHAAL
VAN
ARSENE HASTER.

GEILLUSTREERD
DOOR
B. DAUTRY.

JAN VAN AUSTERLITZ

(Vervolg van blz. 17.)

Tegen wil en dank moest Janneman zich onderwerpen.

De volgende morgen werd de kleine soldaat opnieuw naar de tent van de maarschalk geleid.

— Hoe heet je ? vroeg de maarschalk.

— Jan Pietersen, mijnheer de maarschalk, maar iedereen noemt me Janneman.

— Haha, lachte de maarschalk, niet zo kwaad ! De slag is nu in ons voordeel beslist, dank zij je moedig optreden...

— Maar, mijnheer de maarschalk, ik... ik...

— Ik weet het. De bode, die mij de bevelen van de keizer moest overmaken, werd door een Kozak neergekogeld. Jij hebt zijn taak overgenomen en tot een goed einde gebracht. Ik weet niet wat er zou gebeurd zijn indien je dit niet had gedaan ! Hier, geef dit document aan de keizer.

Janneman groette de maarschalk, beter dan hij het ooit in zijn leven gedaan had, en reed naar het keizerlijk hoofdkwartier.

★

De slag, waarvan hier sprake was de beroemde slag van Austerlitz en het was maarschalk Soult die de beslissing en hiermee ook de zegen afdwong.

Na de veldslag schouwde de keizer zijn troepen en spelde Janneman het erekruis op de borst. De kleine soldaat werd er niet hovaardig om. Hij deed zijn plicht zoals voorheen en in zijn regiment veranderde slechts één ding : Jan werd niet meer Janneman, doch Jan van Austerlitz genoemd !

NEEM JE FOTOAPPARAAT EN TREK NAAR BUITEN !

DE hemel is blauw, de zon schittert vrolijk en je wandelt door het park of over de velden met je fototoestel. Met welk toestel ? De reeks van de verschillende merken en types is heel lang. Voor een paar honderd francs kun je reeds een goed toestel kopen, maar je kunt er ook duizenden aan besteden ! In principe zijn alle toestellen gelijk, want ze bestaan allen uit :

a) Een donkere kamer. Zij is het lichaam van het toestel en vormt een soort van doos die ofwel helemaal stijf, ofwel soepel en plooibaar is, dank zij een blaasbaig die kan uitgetrokken en ingeschoven worden.

b) Een rolsysteem, aan de rugzijde van de kamer aangebracht, dat bestaat uit twee bobinjies : een daarvan draagt de nieuwe film, het andere dient om de gebruikte film (of belichte film) opnieuw op te rollen en dit, al naar gelang de foto's genomen worden.

Een venstertje of een opteller duidt aan hoeveel foto's men genomen heeft, en het aantal dat men nog nemen kan.

c) Het objectief dat helemaal vooraan geplaatst is, is de kristallens of een samenstelling van kristallen door dewelke de lichtstralen zullen dringen om zich op de film af te drukken. De lens is dik of dun, al naar gelang het apparaat, en zij is het die voor een groot deel de prijs van het toestel bepaalt !

d) Er is de sluitert, die het objectief gesloten houdt tot op het gewenste ogenblik om dan, in een onderdeel van een seconde, een momentopname te verzenden. Men kan het natuurlijk ook gedurende enkele seconden, minuten zelfs, open laten wanneer men een « pose » wil nemen. De gevoeligste toestellen maken opnamen tot op 1250ste van een seconde !

e) Aan het toestel zijn een of twee zoekers, die het de fotograaf mogelijk maken juist te weten wat hij op z'n film zal drukken.

DE FORMATEN

DE formaten die thans gebruikt worden zijn : 6x9 in bobinjies van 8 foto's ; 6x6 met 12 foto's ; 4,5x6 met bobinjies van 16 foto's. Het formaat 4,5x6 is het goedkoopste. Dan zijn de « kleine formaten » : het heden meest gebruikte klein formaat is 24x36 mm. met de standaard cinemafilm, 35 mm. breedte. Het voornaamste type hiervan is de Leica.



Ik kan je dit laatste type echter niet aanraden, daar het niet in het bereik van ieders beurs ligt. De apparaten kosten duizenden en bovendien moet iedere kleine foto ten minste tot op 6x9 vergroot worden, wat veel geld kost. Ik heb veel ervaring en, je mag me geloven, wanneer ik zeg dat het formaat 4,5x6 het goedkoopste is.

EN NU, AAN HET WERK !

EERST ga je een film kopen en verliest niet uit het oog, dat een apparaat voor beginners weinig lichtsterkte heeft. Je kiest dus de gevoeligste en snelst. opneembare filmen ; dat zijn de *panchromatische* met een groen bandje om de verpakking. Vergeet ook niet het formaat van het apparaat aan te duiden. Indien je hetzelfde apparaat gebruikt als ik, vraag je een film 4,5x6, panchro, 32.

Nog iets wil ik je zeggen : DRAAI ONMIDDELIJK DE OPWINDKNOP VERDER, wanneer je een kiekje genomen hebt ! Zo je dit vergeet, neem je twee foto's boven elkaar. Het resultaat daarvan is misschien heel grappig, maar het betekent steeds dat je twee foto's verloren hebt !

Volgende week :

NADERE UITLEG OVER DE EIGENLIJKE OPNAME.

DANK ZIJ DE VITAMINE « A » ZAGEN DE DUITSE NACHTJAGERS BETER TIJDENS HUN VLUCHTEN

VOOR een paar weken vertelde ik je hoe men door de scheurbuik de vitamine C, en door de Beri-Beri-ziekte de vitamine B leerde kennen. Vandaag zal ik je nog over drie belangrijke vitaminen onderhouden.

DE VITAMINE A. NACHTBLINDHEID

HET is weerom in de arme landen van het Verre Oosten en in Kongo dat men het bestaan van een avitaminose A kon vaststellen. Het was onze ontdekkingsreizigers en ontginners reeds van in den beginne opgevallen, dat de negers, die hun bagage droegen, slechter zagen in het donker dan zij. Niet alleen was er onder de negers veel nachtblindheid, sommigen vertoonden ook verzuringen aan de ogen, die eindigden op een gedeeltelijk verlies van het gezicht. Deze mensen woonden vooral in arme primitieve gewesten, waar er een tekort was aan vetten en aan groenten. Inmiddels had men vastgesteld, dat zuigelingen, die te lang kunstmatig gevoed worden, gelijkaardige ziekteverschijnselen vertonen.

De Duitse arts Fuchs kon bewijzen, dat het ging om een tekort aan een stof, aanwezig in groenten als wortels en tomaten, in eieren, in boter en in melk, in de lever van sommige vissen, nl. rog, kabeljauw. Het is een goed produkt, oplosbaar in olie en vet, en verantwoordelijk voor de gele kleur van hoger genoemde voedingswaren : het is de provitamine A, die in onze lever wordt omgezet tot de eigenlijke vitamine A. Het is dus andermaal een stof, aanwezig in de nor-

male, gevarieerde voeding, die onmisbaar blijkt voor ons organisme : haar rol bestaat erin de slijmvliezen van oog, neus, mond, keel en slokdarm te voeden en in goede voorwaarden te behouden ; bij gebrek eraan komen er gaatjes in waarlangs de microben binnendringen en allerhande verzuringen verwekken.

Na de laatste oorlog is gebleken, dat de Duitsers nog een andere toepassing hadden gevonden voor de vitamine A : ze gaven er hoge doses van aan hun nachtjagers, die dan ook zeer scherp zagen in het duister. Niet alleen voorkomt deze vitamine de nachtblindheid, ze kan ook het gezicht bij nacht verbeteren. Hieruit bleek weer eens hoe alles in het menselijke doen zijn, zij het dan dikwijls onbekende, reden heeft. Wanneer moeder 's morgens een eitje bakt, dan is ze er van overtuigd, dat het om een hoge voedingswaarde gaat — in feite geeft ze je vitamine A te eten. En weer zien we hoe de melk het eerste en volledige voedsel van een mensinkind, ook deze vitamine bevat, zonder welke het leven onmogelijk is.

DE VITAMINE P.P.-PELLAGRA

IN grote lijnen mag men zeggen, dat in Azië de rijst de hoofdschotel vormt van de voeding, in Afrika, de maniokwortel, in Europa en Noord-Amerika, de tarwe. In Zuid-Amerika, in de Balkan en Zuid-Rusland vormt voor de arme plattelandsbewoners vooral, de mais de voornaamste bron van voeding. Reeds lang was in die maisverbruikende landen een ziekte bekend, de pel-

lagra of het maïtisme genaamd. Ze kenmerkte zich door een hevige rode ontsteking van de huid, die blootgesteld wordt aan de lucht, dus handen, armen en aangezicht, door hevige darmontsteking en geestesstoornissen, die eindigen met volslagen krankzinnigheid. Deze vreselijke ziekte kwam voor bij mensen, die haast uitsluitend mais aten. Na lang zoeken konden de dokters ten slotte vaststellen, dat het ging om een vergiftiging door het maïsmeel, in die zin, dat een bepaalde scheikundige stof in mais aanwezig en andere verbinding, nodig voor ons organisme actief tegenwerkt en vernietigt. Aldus werd dan het organisme van deze mensen verstoken van die stof, die thans algemeen de vitamine P.P. wordt genoemd. P.P. de beginletters van het Engelse Pellagra Preventive, d.i. wat de pellagra kan voorkomen. Wat de eigenlijke rol van de vitamine P.P. is, staat nog niet vast. In onze landen is er nooit een tekort aan deze vitamine, wat niet wegneemt, dat ze in sommige ziekten met veel voordeel kan aangewend, waar het er op aankomt de bloedvoorziening te bevorderen en de bloedvaten te verwijderen.

Voor de zoveelste maal moet ik besluiten met er op te wijzen hoe de eenzijdige voeding noodlottig is wanneer om het even welk voedingsprodukt overweegt, of het rijst weze, of maïs, of brood, of gelijk wat. Wanneer zo een enorme verscheidenheid bestaat in de mogelijke voedingsmiddelen, dan is het opdat we er gebruik zouden van maken.

Herman VAN DE VOORDE,
drs med.

HIER GAAN DE OPLOSSINGEN VAN ONZE GROTE PRIJSVRAAG 1953

ONZE Grote Prijsvraag werd op 18 Maart jl. reeds afgesloten, doch daar de deelnemers uit Congo en de overzese gewesten een maand langer tijd kregen om hun oplossingen in te sturen, kunnen we pas vandaag de uitslag publiceren.

Weldra volgt de lijst van de winnaars. Nog een beetje geduld, vrienden!

1° proeve : KUIFJE IN DE ZOO

FELISBOVILEOKAPIHYENA
KUIFINUS



De tien dieren die we publiceerden waren :

- 1) Lynx.
- 2) Hyena.
- 3) Wratzwijn.
- 4) Tapir.
- 5) Toekan (pepervreter).
- 6) Leeuw.
- 7) Puma.
- 8) Miereneter.
- 9) Bison.
- 10) Okapi.

2° proeve : HET GEHEIMZINNIG INSTRUMENTEN-BORD



Twee instrumenten waren verplaatst :

N° 7 (regelbare voorontsteker) en N° 9 (het asbakje).

Twee instrumenten waren veranderd : N° 2 (snelheidsmeter en N° 5 (watertemperatuurmeter).

Een instrument werd bijgevoegd :

N° 8 (barometer).

3° proeve : DE SPORTFIGUREN



- 1) Joe Louis.
- 2) Karel Sijs.
- 3) Ray Sugar Robinson.
- 4) Van Steenberghe.
- 5) Scherens.
- 6) Arie van Vliet.
- 7) Tor Lemberchts.
- 8) Rik Meert.
- 9) Vic Mees.
- 10) Stan Ockers.

4° proeve : DE GRAP VAN UILENSPIEGEL



Het was de grap van Tijn die *averechts* op z'n ezel zat! Je moest de tekst dus *averechts* lezen en ook je alfabet *averechts* beginnen. Z was dus de eerste letter en A de laatste, aldus kwam je tot het volgende resultaat :

« Averechts op een ezel rijden dat doet niet iedereen, daarvoor moet men Tijn Uilenspiegel heten. Ken je het avontuur dat Tijn overkomen is toen hij op zekere dag *averechts* op zijn ezel door de stad reed? De mensen lachten en er was een slimmerd die riep : Die is zeker niet goed wijs?

— Je bent niet nuchter, antwoordde Tijn, want anders zou je toch moeten zien dat mijn ezel *averechts* onder mij staat!

5° proeve : DE RAADSELACHTIGE FOTO'S



Het waren vergrotingen van dingen die je vertrouwd waren. Hier gaan ze dan :

- 1) Spons.
- 2) Sigaretten.
- 3) Grammofoonnaalden.
- 4) De huid van een mens.
- 5) Koppen van lucifers.

6° proeve : WIE HEEFT GESCHOTEN ?



Het is JOHNSTONE!

Smith kon men reeds dadelijk uitschakelen, omdat zijn handen beefden. Howard was te bijziend om trefzeker te mikken. Er bleven dus nog Farrington, Blake en Johnstone.

Om Cooper in het hart te treffen, moest men mikken een fractie van een seconde vóór de trein in de tunnel schoof... Farrington mogen we terzijde laten, want van op zijn plaats kon hij Cooper moeilijk treffen zonder Blake te raken en bovendien heeft hij een reiskoffer op de knieën. Blake kon ook de dader zijn, doch hij kende de weg niet (hij vertelde de reis voor de eerste keer te doen) en wist dus onmogelijk op welk punt juist de trein in de tunnel gleed... Johnstone wist dit heel goed. Hij maakte de rit immers dagelijks (hij toonde de treinwachter een weekabonnement). Hij is dus de enig mogelijke schuldige. Hij schoot door z'n hoed, die hij op de knieën hield, ten einde de vlam veroorzaakt door het schot te verbergen.

DE BIJKOMENDE VRAAG



HERGE BEGINT...

Onze vriend Hergé had 10 minuten 34 seconden tijd nodig om Kuifje en Bobbie te tekenen. Hij maakte eerst de schets in potlood, bracht ze over in inkt en gomde eindelijk de potloodlijnen uit. Dat vergt meer tijd dan men wel denkt! Het is nu bovendien hoogtijd, dat we jullie vertellen welke verrassing de firma TISSOT schenkt aan de deel-

nemer welke de bijkomende vraag juist oploste, zonder rekening te houden met de punten voor de zes voorgaande vragen verkregen. De verrassing is, je raadt het, een TISSOT-URWERK! De bijkomende vraag dient alléén om de deelnemers, die voor de zes vragen hetzelfde aantal punten zouden bekomen hebben, te SCHIFTEN.



HERGE EINDIGT.

DE NIEUWE AVONTUREN VAN KUIFFE EN BOBBIE MANNEN OP DE MAAN

De maanraket is met Kuifje en zijn vrienden heelhuids geland. Kuifje en de kapitein zijn de eersten om de maan te betreden. Weldra komt ook Zonnebloem uit de raket. Maar wat doet Wolff intussen?...

De ladders opgehaald, de deur gesloten... Wat betekent dat?



Hallo, Wolff!

Hallo! Hallo! Wolff!... Duizend bommen en granaaten, wat haal je daar uit? Verduiveld nog toe, ga je nu antwoorden?



Hallo?... Hallo?... Ha! Daar verschijnen de ladders opnieuw en de deur wordt geopend...



Wel, Wolff, je hebt ons de schrik op het lijf gejaagd!... Het was net alsof de raket plotseling naar de aarde vertrok en ons alleen achterliet in dit bekoorlijk land...



Excuseer!... Ik... Het was een verkeerd manoeuvre!... Het was dom!... Ik was verstrooid!... Verontschuldig me...



Goed, goed. We praten er niet meer over! Nu zullen we het materieel afladen... De kapitein zal helpen de kisten uit de bergplaats halen... Kuifje en ik blijven hier...



Je werk is heel eenvoudig, om iedere kist is een stalen kabel gewonden, en alle kabels zijn vastgemaakt aan een ring. Je hebt deze ring slechts aan de takel te haken...

Begrepen! Ik ga naar Wolff toe...



Hallo! Hallo! Hier de maanraket... We laden het materieel uit... Alles is hier in orde!



De uren gaan voorbij...



Ziezo, met dat materieel zijn we haast klaar... Nu de rupswagen nog...



Hallo, kapitein! Waar blijf je met de rest?



?

Aai! Pas op!



(Wordt voortgezet.)